

De aankondiging van het oordeel over Babylon, de westerse landen en Amerika.

26 januari 2023.

“Want zie, ik geef opdracht en ik zal het huis van Israël onder alle volken schudden.” *Amos 9:9-10*



Het verheerlijken van zonde door het gebruik van heilige symbolen van een heilig verbond met Noah. Het is geen symbool om zonden te vereren. Zonden waarvoor God zijn toorn over de hele wereld heeft uitgestort door de zondvloed. U leest erover in Genesis, Sodom en Gomorra. Jona, Nineve in Assyrië. Het zal zijn als in de tijd van lot als de Heere Jezus terugkomt, *Lukas 17:28. Hij die het water van de zee riep en uitgoot over het aardoppervlak, Heere is zijn naam. Amos 9:6.*

Jesaja 10 en Jesaja 47.

Zoals ik al eerder heb geschreven op de website en andere artikelen zal het oordeel beginnen met de valse leraren en profeten te oordelen, God zal de kerk herstellen. En in deze tijd zal ieders geloof getest worden. *1 Petrus 1. Het uur der verzoeking zoals is aangekondigd is hier een onderdeel van. Openbaring 3:10.*

De aankondiging van het oordeel over valse leer en leraren is het begin van het oordeel over Babylon. We kunnen er niet onderuit dat de oordelen van God zijn begonnen. In dit artikel leest u er meer over.

Het oordeel over Babylon. (De westerse wereld).

Het zal onverwachts komen zoals we kunnen lezen in Jesaja 47:9 *Maar deze dingen zullen u overkomen in een ogenblik, op een dag, en 1 Thessalonicenzen 5: 3.* In een dag zal ons leven totaal veranderen door een ingrijpende gebeurtenis. Momenteel is het betrekkelijk rustig. Dit zal in een keer veranderen en daarmee zullen de gebeurtenissen elkaar blijven opvolgen.

Jeremia 1:14-16.

Vanuit het noorden zal het onheil losbreken

Over al de inwoners van het land.

Want zie, ik ga

Alle geslachten van de koninkrijken uit het noorden roepen,

Spreekt de HEERE.

Zij zullen komen en eenieder zal zijn troon neerzetten

Bij de ingang van de poorten van Jeruzalem,

Tegen al zijn muren rondom,

En tegen alle steden van Juda

Ik zal Mijn oordelen over hen uitspreken

Vanwege al hun kwaad: dat zij Mij verlaten hebben

En reukoffers gebracht hebben aan andere goden,

En zich hebben neergebogen voor de werken van hun handen.

Recent ben ik geweest op het begin van deze oordelen, en zijn mij bovenstaande Bijbelboeken aangereikt. U kunt ze voor u zelf lezen en bestuderen. Als u meer wilt weten waarom de profetieën in Jeremia ook voor ons zijn bedoeld dan verwijst ik u naar het artikel over de toelichting over profetie op de website.

Openbaringen 6

De zegels van openbaringen zes zijn ook verbroken en de ruiters waarover gesproken wordt rijden rond over de aarde momenteel. Deze ruiters zijn engelen die hun opdracht uitvoeren. We kunnen het zien aan de oorlog in Ukraine en de andere oorlogen die zullen ontstaan. De enorme verwoestingen en verlies van mensen levens is bijna niet voor te stellen. We hoeven geen angst te hebben als we schuilen in de allerhoogste, geloof en vertrouwen zijn nu heel belangrijk. Het is goed om op de hoogte te zijn. We worden dan niet overvallen en gaan niet verloren in onze zonde, als die er op dit moment nog is in uw leven.

Ga dan ook niet mee in alles maar roep de Heere Jezus aan bij moeilijkheden Hij zal u helpen.

. Wee hun die verordeningen van onrecht instellen.

Jesaja 10.

Dit handelt over het verkondigen van het Evangelie der Hemelen, over bekering en belijden van zonden aan de Heere Jezus. Dit evangelie wordt soms vervangen door een ander evangelie, een meer werelds Evangelie, in ieder geval niet het evangelie van de Heere Jezus. In Galaten 1:6-10 wordt het uitgelegd. Het Evangelie heeft in principe niets van doen met het menselijke gebeuren, het is een boodschap uit de hemel om zalig te worden tijdens ons verblijf hier, zalig door overgave en heilig leven.

Want onder Mijn volk worden goddelozen gevonden Men ligt op de loer; ineengedoken als vogelvangsters, zij zetten een vernielende strik, mensen vangen zij Hun huizen staan vol bedrog als een kooi vol vogels Daarom zijn zij groot en rijk geworden vet en vadsig. Zelfs overtreffen zij de slechtste dingen: geen rechtszaak behartigen zij, zelfs niet de rechtszaak van een wees, en toch hebben ze voorspoed, het recht van de armen latenzij niet gelden. Jeremia 5:26:31.

Een opsomming van valse leer:

Menselijke wegen gaan en voorschrijven: Het Evangelie is gebracht om mensen de weg naar het eeuwige leven uit te leggen en niet om aan de wereld gelijkvormig gemaakt te worden. De boodschap van het Evangelie is eenvoudig en te begrijpen voor iedereen. Lidmaatschap van een organisatie is geen bekering en brengt ook geen verlossing.

Ongelovige heersers: Mensen met een andere agenda dan de zorg voor uw ziel. Heersers in het kwaad, hekserij komt veel voor in religieuze instellingen.

Sociale ethiek. Waarden en normen van de cultuur boven God plaatsen. Afgoderij bijvoorbeeld van de planeet of andere goden en daarmee demonen.

Zonden verheerlijken als zijnde voorschriften van God.



Eva werd verleid door satan(slang) om toch vooral, maar van de boom van God en kwaad te eten, want er zou geen straf (oordeel) volgen. De gevolgen daarvan, namelijk de val uit het paradijs van de mensheid en de strijd tegen het kwaad zien we nog elke dag Genesis 3:3. *maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: u mag daarvan beslist niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u.* Sterven betekent hier het verlies van de ziel, voor eeuwig.

Dit gaat over alle zonde en dat deze geen gevolgen zou hebben. We leven tot op de dag van vandaag onder deze zonde tenzij u overgezet bent, overgezet in het licht, het Geestelijke Koninkrijk van God. Mogelijk gemaakt door de Heere Jezus. Het is niet de bedoeling om dan te blijven zondigen, hiermee verwijdert u zich van de Heere Jezus en de hemel.

Abortus, en bloedvergieten, huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht, echtscheiding, seks voor het huwelijk in welke vorm dan ook, overspel, fysiek of geestelijk binnen het huwelijk of naar God. De waarheid verdraaien door er een wereldse draai aan te geven, zonde goed praten, van uzelf of van anderen. Hekserij en andere occulte zaken. Een aparte groep zijn de zonden tegen het lichaam, een heilige tempel. U kunt als u van Christus bent niet alles doen wat u wilt met uw lichaam. In de toekomst zal het transhumanisme een toevlucht nemen en daarmee ook de zonden tegen het lichaam, het is onderdeel van het beest systeem. Zonden tegen het lichaam kunnen niet teruggedraaid worden.

Zonden die er stuk voor stuk ervoor zorgen dat men zijn zaligheid verliest en niet het Koninkrijk der Hemelen binnen kan gaan. Dit betreft ook de mensen die zonden goed praten van anderen, steunen of sympathiseren met deze zonden. Zij zijn dan medeplichtig aan dezelfde zonden. Hier geldt dat onze eigen maatschappelijke ideeën niet relevant zijn voor God, Hij wil dat we zijn geboden naleven. In Romeinen 1:14-32. Leest u hier meer over. En in heel het boek Jeremia leest u wat de gevolgen zijn van het wegdoen van Gods geboden. Bent u bewust of onbewust hiermee in aanraking gekomen dan is het mogelijk om vergeving te vragen en weg te gaan van de plaats waar zonde wordt verheerlijkt.

De oplossing kan gevonden worden door het vragen van vergeving bij de Heere Jezus en elkaar er over te onderwijzen en de mensen (zondaars) de weg naar de waarheid te wijzen, dat is liefde en Christenplicht en u bent dan niet medeplichtig, Ezechiël 5. Bent u bewust of onbewust in aanraking gekomen met bovenstaande dan is het mogelijk om vergeving te vragen en weg te gaan van de plaats waar zonde wordt verheerlijkt.

Het aanbieden van goed nieuws over de komende tijden.

Schrift plaatsen met waarschuwingen van God om geen goed nieuws te verkondigen over de komende tijden en daarbij de naam van de Heere Jezus te noemen. *Ezechiël 12 tot 13. - Jeremia 23. Jesaja 5:20-21. En Jesaja 10: 3.*

Het verkondigen van goed nieuws als prediking over de komende tijden is een vorm van onrecht voorschrijven omdat hiermee mensen niet worden gewaarschuwd om zich geestelijk voor te bereiden en zichzelf op te bouwen in het geloof en de kennis van het woord. Want in deze tijd komen er ook zegeningen voor de mensen die smetteloos leven voor de Heere Jezus. Het is nog steeds mogelijk om heilig te leven en genade te ontvangen, zelfs voor uw hele huishouden. Goede tijden verkondigen terwijl het zwaard komt is een zonde.

De komende oordelen zullen betreffen de verspreiders van valse leer en leugens over het Evangelie waardoor vele mensen misleid worden, en uiteindelijk verloren gaan, omdat ze door alle leugens hun hart hebben gesloten voor de liefdevolle boodschap van de Heere Jezus om zich te bekeren en vergeving te vragen voor hun zonden en heilig te leven. Een hele eenvoudige en mooie boodschap, maar die helaas verloren dreigde te gaan en daarmee ook vele mensen die naar een kerk gaan en zich veilig wanen.

De leer van het Evangelie, waar iedereen immers recht op heeft om te horen en in onderwezen te worden. Het is niet een boodschap die iedereen wil horen omdat er veel valse leer is

verspreid, zeker de laatste 100 jaar. De harten zijn verhard door alle leugens. Zonde is een woord wat niet meer binnenkomt, hoe tragisch, voor diegenen die in zonde leven.

De Boodschap van bekering en genade voor de zonden die we hebben begaan. Jezus vergeeft ze ook als is het nog zo veel. We zijn daarna niet meer van onszelf, en hebben onszelf ook gekruisigd, onderdanig geworden aan hem niet meer ons eigen pad gaand. Het woord de waarheid liefhebbend. *Daarom mijn geliefden zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven* "Filippenzen 2:12.

Onderzoek u zelf of u in het geloof bent, beproef u zelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enerlei wijze verwerpelijk bent. 2 Korinthe 13: 5.

Paulus bedoeld hier de individuele gelovige en werken betekent de geboden naleven, en uzelf onderzoeken, dat blijft onze eigen verantwoordelijkheid. Niet iedereen in een gemeente heeft zich bekeert en volgt de Heere Jezus. U staat straks niet met alle gemeenteleden of de voorganger voor de Heere Jezus, maar alleen, en aan u wordt om verantwoording gevraagd voor uw leven door Hem. Openbaringen 20: 4.

Mensen die een andere leer brengen dan in de Bijbel staat beschreven zullen getroffen worden door Gods oordeel. Dit zal wereldwijd het geval zijn. Alles wat niet Hemels is kan immers niet mee naar de hemel. Dit is in principe goed nieuws omdat er daardoor ook velen zullen ontwaken uit hun "rust" en zich bekeren.

Moeite voorschrijven

Jesaja 10-1

Religieuze gebruiken voorschrijven om zalig te worden. Of voor het verkrijgen van vergeving van zonden anders dan van de Heere Jezus.

Wederom is hier ook van toepassing dat we geen moeite hoeven doen om vergeving te krijgen, maar wel ons leven heiligen door zijn geboden na te leven. Er is geen goedkope genade te vinden in de Bijbel. Genade is genoeg is dan ook een dwaalleer.

Zaligheid is alleen te vinden in de Heere Jezus.

4

Het oordeel over Rabba,

Rabba is een plaats in Jordanië, het een oud bisdom en momenteel de Latijns –Katholieke titulair zetel. Een profetie van Amos gaat hierover. Amos 1:14. Daarom zal ik een vuur aansteken binnen de muren van Rabba, dat zal zijn paleizen verteren. Het oordeel over de Katholieke kerk. Niet zo vreemd want daar wordt lucifer aanbeden en voor al het bloed vergieten waaraan deze kerk schuldig is.

Dit staat beschreven in openbaring 6:10. Ook dit zal in onze tijd gebeuren. Deze aankondiging kwam een paar jaar geleden tot mij. En nu is het de tijd om het openbaar te maken.



Vijf dwaze en vijf wijze maagden. *Mattheus 25:1-13*

Er gaat een tweedeling komen, aan de ene kant mensen die niets van God willen weten en hun leven willen voortzetten zoals het nu is en velen gaan weg uit Babylon en geven hun leven aan de Heere Jezus. Ze hebben genoeg olie gekocht voor de tijd dat het nodig is, om hun lamp te laten branden.

Tekenen der tijd

De tien geboden

Het veranderen van de tien geboden voor zondag rust en de temperatuur op aarde. Het is blasfemie, een zonde tegen God om dit te doen, in een soort ceremonie zijn ze onlangs verworpen en gaan ze plaats maken voor de groene tien geboden. Waarover gesproken wordt in het artikel van de paus, *laudatio si*. Dit is de aanloop naar de verering van het beeld, uit openbaring 13 en het merkteken van het beest. Te beginnen met verplichte zondagsrust voor de planeet.

Ongeloof en over gave.

Het is een zonde die ervoor zorgt dat de volledige overgave aan de Heere Jezus niet kan plaats hebben. Kijk in uw hart en vraag de Heilige Geest om u te helpen dit op te kunnen geven, stap weg van u zelf, laat God toe in ieder aspect van uw leven. Het is het lastigste onderdeel van de wedergeboorte, niet te leven volgens het vlees maar volgens de Geest. Stap gewoon opzij en laat de Geest van God u vervullen zodat de rivieren van levend water kunnen gaan stromen.

Vraag vergeving voor uw ongeloof en geef alles aan de Heere Jezus.

Ongeloof is bijvoorbeeld niet geloven dat alleen God ons beschermt tijdens de komende plagen, of niet geloven dat de hele Bijbel Gods woord is.

Soms ondervinden we een lastige periode in ons leven die door God is veroorzaakt om ons geloof te testen. We hebben het nodig om ons geloof op te bouwen en nederig te worden. De

komende tijd is ook een tijd die gelovigen op de proef gaat stellen. God test ons of we werkelijk geloven.

God is niet verandert.

Gods volk wat hij heeft verlost uit Egypte was ook zeer ongelovig. Ze vroegen Mozes om raad in plaats van God. Tot op de dag van vandaag geloven ze niet in onze verlosser de Heere Jezus. Paulus wijst op dit ongeloof in de Heere Jezus in Hebreeën 3-5.

Alles wat de Israëlieten is overkomen is opgeschreven als een voorbeeld voor ons, die aan het einde van de eeuwen zijn gekomen. Dit voorbeeld leest u in Exodus 14-17. En in de profetieën.

Dwaalleer over de opname.

Op grond van de Bijbel is het niet aannemelijk te maken dat er een opname komt voordat de oordelen van God over de wereld worden uitgestort. Of van wat voor soort opname dan ook behalve dat wat er door de Heere Jezus zelf over is gezegd over in Mattheus 24 en openbaringen 5 tot 11. Al deze gebeurtenissen en welke zijn beschreven in het Oude Testament. De Heere Jezus heeft er zelf het volgende over gezegd: *Maar die dag en uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader, Zoals de dagen van Noah waren zo zal ook de komst van de zoon des mensen zijn. Mattheus 24:36. Het gaat in tegen het woord van God om te beweren dat de opname ieder moment kan gebeuren.*

Er zal eerst nog een verval van de menselijke waarden plaatsvinden, leven zonder grenzen. *Wees daarom bereid, (leef heilig en ga er niet in mee), Want op een uur waarop u het niet zou denken zal de Zoon des mensen komen. Mattheus 24:43.*

De gemeente van Christus is aan het ontstaan uit de vele denominaties en mensen die wakkergeschut worden. En wordt door de Heere Jezus momenteel gevormd. Deze gemeente zal voor de draak komen te staan, (vervolging) zoals beschreven in openbaring 12.3. Hier wordt besproken hoe de gemeente van Christus door veel pijn en moeite heen wordt geboren en ook geboren gaat worden en vervolgens ook door de draak vervolgd wordt. De draak is satan en iedereen die hem dient.

Door deze kennis en feiten wordt ook duidelijk dat wij onder het oordeel vallen. Voor religieuze leiders nu en in het verleden is en was het lastig om de nieuwe wijn die de Heere Jezus kwam brengen te begrijpen. Vandaar dat je ziet dat er steeds vanuit wordt gegaan dat God veranderd is of dat het Oude Testament alleen voor Israël is geschreven etc. en dat er alleen maar genade is en alles in orde is zoals het is. Dat is volgens Gods woord niet het geval.

Verkondigen van het Evangelie is een plicht van iedere Christen. Het evangelie der Hemelen en niet van het Evangelie van Baal, gericht op de aarde en het zelf. De nieuwe wijn is het Evangelie Lukas 5:37. dat is geheel iets anders dan religieuze wetten of handelingen.

Ezechiël 34. Ezechiël 3-16-27.

Ik zelf ben gehouden aan het verkondigen van Gods waarheid en voor wat er komen gaat, of als er niet Bijbelse waarheid wordt verkondigd, zodat het bloed van wie verloren gaan niet door God op mijn rekening wordt bijgeschreven. U hoeft deze waarschuwingen niet na te volgen want iedereen heeft een vrije wil om te doen wat God verlangt. Hij dwingt niet, waarschuwt en spoort aan om ons te behoeden voor de eeuwige duisternis.

Judas, 2:4. Hem nu die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Heer, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht.

De graanoogst en wijnoogst. We leven in de oordeeltijd.

En vanaf deze tijd tot de wederkomst van de Heere Jezus is oordeel tijd. Dat betekent dat parallel aan de agenda van satan God mensen oordeelt en ook voortijdig weg kan nemen, dit is de zogenaamde graan oogst en wijnoogst. Openbaringen 14:14-20.

God vindt het belangrijk dat we nu al Heilig leven voor Hem en niet wachten tot het ons beter uitkomt. Een belangrijke waarschuwing in de Bijbel van Jezus aan de gemeente in openbaring, de gemeente van Laodicea. "Was u, maar koud of heet, maar omdat u louw bent zal ik u uit mijn mond spugen." Openbaringen 3:15-16. Er is geen tussenweg we kiezen voor de Heere Jezus of voor de wereld, er is geen grijs gebied bij God.

Er komt een dag dat we voor de Heere Jezus staan en verantwoording afleggen voor al onze gedachten, daden, etc. Het is dus verstandig om, terwijl we hier op aarde zijn, ons hiervan bewust te blijven en overeenkomstig zijn woord te leven. We hebben maar een aards leven en laten we daarom dit leven benutten om de deur naar huis te vinden. De Heilige Geest zal ons hierbij helpen. En nog een belangrijke reden is dat we niet met onze zonden aangenomen worden.

Het is zeker mogelijk om voor God te leven op een manier die Hem behaagt dat ligt binnen ieders bereik. Betrek de Heere Jezus in alle aspecten van uw leven en u zult leven. Geef u over aan Hem en laat u door Hem leiden, geloof het woord.

"Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen maar in kracht van God". 2 Korinthe 5:10. Hebreëën, 4:13.

Het is fijn dat God ons van tevoren laat weten wat er komen gaat. Dat is zijn liefde voor wie Hij liefheeft. Want Hij is een liefdevolle Vader die zijn kinderen liefdevol terecht wijst omdat Hij niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat. En er is iets moois weggelegd voor wie kiest voor de eeuwigheid namelijk, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 2 Petrus 3:13 en Jesaja 65.

Voorlopig sluit ik af met: Bekeert U.

Veel zegen en waarheid. Douwe Bakker

