



Godsvrucht

Het Heilige Evangelie wat aan ons is verkondigd door de Heere Jezus en zijn apostelen aan de wereld.

Het Evangelie is na Zijn opvaren naar de Vader door de Apostel Paulus aan de heidenen verkondigd omdat men het Evangelie in Israël af heeft gewezen. Er zijn aan Paulus ook een aantal geheimenissen geopenbaard door de Heere Jezus zoals het geheimenis dat Christus het hoofd van de gemeente is, of het geheimenis dat er geen onderscheid is tussen Joden en Grieken, ofwel heidenen voor God, wat betreft het verkondigde Evangelie. Er is hetzelfde Evangelie verkondigd aan de Joodse bevolking destijds als later aan de rest van de wereld. Daar zijn gevaarlijke dwalingen op bedacht waar Paulus ons ook voor heeft gewaarschuwd. *Want ons Evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid.*

1 Thessalonicenzen 1:5.

De Heere Jezus werk nu in ons door Zijn Geest zodat we dan ook kunnen uitleggen dat het Koninkrijk in ons is. Zijn geest leeft in u. Door zijn kracht kunt u alles aan etc.

En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want zie het Koninkrijk van God is in u. Lukas 17:21. Het spreekt vanzelf dat de Heilige Geest alleen in je kan leven na bekering en gehoorzaamheid aan Zijn geboden zodat we in Zijn liefde kunnen blijven, en God door onze levensstijl, geëerd wordt.

Paulus had de hele belangrijke taak om het Evangelie van Christus te verkondigen en de geheimenissen te openbaren die tot dan toe verborgen waren of zijn geweest voor ons.

Een van de geheimenissen is die van de Godsvrucht. *1 Timotheüs 3:16.* De Godsvrucht is een manier van leven die voor de Heere Jezus welgevallig is, en daarin moeten we ons oefenen zoals de Bijbel duidelijk maakt. Het is onderdeel van de Christelijke levensweg en houding die er op gericht moet zijn om voor God welgevallig te willen leven. Deze levenshouding is van belang om straks smetteloos voor de Heer te kunnen staan, en vrucht te dragen.

Als we ons bekeren wordt de Heere Jezus hoofdman van ons leven, onze ziel en lichaam behoren Hem toe. Daarom kun je ook niet zomaar alles met je lichaam doen zoals je dit zelf wilt. Het andere is dat we ons eigen ik wegcijferen om Zijn wil te kunnen verstaan en te doen. De Heere Jezus noemt het zelf verloochening. Ons kruis oppakken en hem volgen *Mattheus 26:24*.

En hoe meer we oefenen in Godsvrucht hoe verder we komen bij het punt wat de Heere Jezus van ons verlangt en dat is perfectie. Een belangrijke sleutel hiertoe is de overgave aan Hem. Overgave is een vorm van liefde, het vereist dat je je volledig overgeeft en vertrouwt op Hem. Zodat ik kleiner word en Hij groter. Dit alles is alleen mogelijk door de Heilige Geest die inwonend is geworden, het wordt hierdoor ook makkelijker want de Geest is onze helper. Het wordt daardoor mogelijk om meer te leven vanuit de Geest. *Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de Godsvrucht is nuttig voor alles dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomstige leven geeft. 1 Timotheüs' door zo te leven maken we ons gereed voor een leven in eeuwigheid en de wederkomst en leven hier op aarde een voor God welgevallig leven. En staan we niet met lege handen straks.*

Een andere reden is dat we ons verantwoordend straks voor de manier waarop we geleefd hebben, onze gedachten en waar we ons oog op hadden gericht. Maar Godvrucht is bovenal leven voor de Heere Jezus met heel ons hart, ziel en geest. We zijn aangenomen in Zijn wereld om Hem te dienen, dat is ook het grote verschil tussen bekeerd zijn en onbekeerd zijn. Bekeerden dienen hun Koning, de koning van de Hemelen en niet de koning van deze wereld. Godsvrucht leert ons ook hoe we ons moeten gedragen in Gods huis, dat is de levende gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. Niet alleen tijdens een bijeenkomst maar ook onderling en in uw persoonlijke wandel met de Heere Jezus als we nog in de wereld zijn. *1 Timotheüs' 3:15. Een Christen leeft en woont altijd in Gods huis zijn leven is een levende eredienst. Romeinen 12:1-8.*

Andere sleutels tot meer Godsvrucht zijn Bijbellezen en deze bestuderen voor jezelf, bidden in de schuilplaats, psalm 91, vasten wordt van een christen verwacht als onderdeel van een leven gewijd aan de Heere Jezus, Mattheus 6:16-18 door lofprijzing en verootmoediging.

Het effect van dit alles is dat je dichter bij God gaat wandelen, je leeft immers een Heilig leven. Je kunt dichter bij Zijn omdat er steeds minder obstakels in de weg staan. Godsvrucht wordt dan toewijding en deze zal groeien. De Godsvrucht neemt toe als we de geboden doen en naleven, Godsvrucht maakt ons innerlijk sterker, en maakt dat we meer willen doen voor God en dichter bij Hem willen Zijn.

Maar de Godvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. 1 Timotheüs 5-6. We kunnen niets meenemen uit de wereld. Alleen onze "winst". Deze winst is niet materialistisch maar geestelijk. En wordt uiteindelijk beloont met de kroon des levens, die van eeuwigheidswaarde is als we de proef hebben doorstaan. Jacobus 1:12 Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. Het begrip liefhebben betekent hier ook Zijn geboden in acht nemen. Het is ook een vorm van respect voor de Heere Jezus en alles wat Hij heeft gedaan om ons zondaren te redden van de eeuwige duisternis.

Het geheimenis van de Godsvrucht

De Godsvrucht kan groeien als we beseffen dat deze tot stand komt door onze relatie met de levende God, In relatie met de Heere Jezus en door de Heere Jezus.

Want zoals staat geschreven is God geopenbaard in het vlees, 1 Timotheüs' 16. De Heere Jezus is het mens geworden woord. God zelf heeft op aarde rondgelopen als de mens Jezus Christus door wie God alles geschapen heeft. Hij is het beeld van de onzichtbare God.

Colossenzen 1:14. De eerste geborene van heel de schepping. God zelf. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Johannes 1:14.

Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de Hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. Ook de mens is door hem en voor Hem geschapen.

Colossenzen 1:16.

De Heere Jezus heeft voor ons de Hemel geopend.

En Hij zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u allen Van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de zoon des mensen Johannes 1: 52.

Een vooruitblik op de komst van de Heere Jezus is geschreven in Genesis 28:10-22. Ook wel genoemd de Jacobs ladder.

Voor iedereen die geloofd is de Hemel bereikbaar geworden door Hem, Hij is de weg, de waarheid en het leven.

"Niemand komt tot de Vader dan door Mij". Johannes 14:6-7.

Doe alles ter ere van God

1 Korinthe 10:31

Of u nu dus eet of drinkt of iets anders, doe alles tot ere van God

Godsvrucht is geen vorm van religie of een religieus leven het is uw gehele leven.

De Heere Jezus heeft geen religie gesticht, Hij en anderen hebben onderwezen en geleefd volgens het Evangelie, als voorbeeld voor anderen

Niet hun eigen voordeel zoekend, geldzucht of welvaart evangelie verkondigt, maar dat van anderen zodat er velen behouden worden. 1 Korinthe 10:33.

Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken. 1 Timotheüs 6:10-11 Er staat in 2 Petrus 1-5-15 nog een mooie tekst over de Godsvrucht en de "winst" daarvan.

Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de Godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft. Daardoor heeft Hij ons de grootste kostbare beloften geschonken, op dat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur nadat u het verderf, dat door begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. De begeerte is een

zonde en is vijand van de geest, het levert strijd op en staat geestelijke groei in de weg. En zo ook uw overgave. Het kan er zelfs voor zorgen dat we struikelen en weer in zonde vervallen.

En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis. Aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht. Aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Lees ook het gebod van de liefde.

Verblijd u altijd in de Heere, ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Filippenzen 4:4-9.

Ik wens een Godvruchtig leven toe.



www.onzegezegendehoop.nl