

Hef de banier omhoog.

Jeremia 4:6.

Waarschuwing voor wat komen gaat.

Er komen belegeraars uit een ver land.

Een volk van ver weg Jeremia 5:15.

Dit is een update over de komende gebeurtenissen, een aankondiging of waarschuwing voor de grote ramp die er staat te gebeuren. De redenen kunt u lezen in onder andere Jeremia 4. De aard en reden van de ramp vindt u daarin ook. Het is de tweede keer in 2 jaar tijd dat God mij hiervan iets heeft laten zien in een visioen en dat nu het tijd is om uw huishouden en uw wegen met de Heere Jezus in orde te brengen. Er zijn tal van christenen die niet geloven in de gezonde leer die in de Bijbel staat en de profetieën negeren. God echter heeft in heel zijn woord duidelijk gemaakt dat er in de naast tijden, nu dus, oordelen komen ook over Christenen.

Een van de redenen is de prediking van een andere Christus dan er in de bijbel staat. Deze wereldse Jezus zou alles goed zou vinden en alleen liefde zou zijn. Zonde is geen issue meer het is dezelfde retoriek als die satan tegen Eva heeft gehouden namelijk dat zonde niet tot straf zou leiden.

Velen leven nu ook in deze illusie, gepreekt door mensen maar omarmd door de toehoorders.

Beide krijgen te maken met het oordeel van God. Deze tijd wordt op mijn website al een poosje verkondigd iedere keer als ik hierover iets moet publiceren. Mensen hebben geen idee wat er staat te gebeuren en hoever ze zijn afgeraakt van de, leven brengende waarheid die in Christus is. Er is geen andere weg zoals geleerd wordt. 2 Korinthe 11:3 *Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid t heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, van de weg eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een ander Evangelie predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest heeft ontvang dan die u ontvangen hebt (anders dan de Heilige Geest) of een ander Evangelie dan die u ontvangen heb dan verdraagt u dat best.*

Jeremia 2 :19. Uw eigen kwaad straft u en uw eigenafdwalingen bestraffen u, Erken en zie in, dat het kwaad bitter is, de Heere uw God, te verlaten en dat er geen vreeze voor Mij bij u is, spreekt de Heere, de Heere van de legermachten.

De banier die uitgerold werd, is de waarschuwing hiervoor, de tijd is nu. Het is tijd werd er gezegd. En dan weet ik genoeg door al mijn studie en het verwerken van profetieën weet ik

door deze twee woorden genoeg. Laat de sceptici sceptisch blijven en laat de persoon wie God en zijn ziel liefheeft onderzoeken of hij of zij nog in het geloof is.

We hebben ondertussen van de inval van Israël gehoord en dat was precies twee dagen na het visioen van de Heere over de Banier.

In een andere boodschap kunt u meer lezen over wat de Heere gaat doen en waarom. Het onheil zal uit het noorden komen zoals we kunnen lezen in Jeremia. 1:2. Jesaja 66:3.

De oorlog zal komen uit het noorden, voor Israël en de steden van Juda, dat is de rest van Europa. Het is God zelf die deze legers roept vanwege de rebellie en ongehoorzaamheid aan Hem. In Jeremia 1:13-15. Er is geen stad in Europa die zal ontkomen aan deze oordelen.

Het correspondeert met openbaringen 14:14. De graan en wijnoogst.

Hier leest u waarom God dit gaat doen. Dit is pas het begin van alle oordelen die er over ons gaan komen, het begin van het einde en de weeën van de geboorte van de bruid van Christus. Want alle oorlogen waarvan we horen zijn nog niet het einde maar het begin van de weeën. Mattheus 24:8. Daar staan we dan nu aan het begin van de geprofeteerde tijd van het visioen van Daniel. De tijd voor de grote verdrukking en over niet al te veel jaren de komst van de antichrist staande in de tempel. E het verbieden van het offeren. Voor die tijd echter zal er ook al vervolging zijn.

Wij leven echter nu en God wil u graag de gelegenheid bieden om u te verzoenen met hem. Doe dit door de Heere Jezus aan te nemen en uw zonden te belijden. Leef Heilig en doe zijn geboden.

In de boodschap over de val van Babylon wordt beschreven hoe de wereld in oorlog verzeilt zal raken. De legers uit het noorden zijn de landen die nu al in oorlog zijn en de naties die Rusland te hulp schieten, Noord-Korea is ook al betrokken, De actualiteit van de profetieën is zeer nauwkeurig. Want God liegt niet en spreekt altijd de waarheid. U kunt alle artikelen lezen door ze te downloaden op de website.

Mensen die zich bekeren of al bekeerd zijn, zijn spiritueel beschermd voor de komende gebeurtenissen. Openbaringen 9 en Psalm 91 bijvoorbeeld. Vertel dit aan zowel mogelijk mensen.

Iedereen die geloofd in zijn hart en belijdt met zijn mond (aan Hem) zal zalig worden. Geloven is ook Zijn woord de Bijbel geloven en zijn geboden in acht nemen. Geloven is geen kennis maar een relatie. *Romeinen 10:9. Als u met uw mond de Heere Jezus beledigt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.*

God doet ons twee beloftes als we ons bekeren, namelijk de zaligheid, het eeuwige leven en de belofte van de Heilige Geest. Deze beloften zijn ook gedaan voor onze kinderen en kleinkinderen. Het zal ze beschermen en ze zijn voor eeuwig in goede handen.

Bid Psalm 91, Psalm 23 en 103. Om in de schuilplaats te verblijven en proclameer het bloed van de Heere Jezus over uw huis en dat van uw uitwonende kinderen. Sta sterk in het geloof en de beloften van God. Wat er ook om u heen gebeurt. De beloften zijn geen loze beloften maar bestemd voor iedereen die gelooft in het woord en de Heere Jezus ernaar vraagt.

Als we naar de wereld kijken dan is alles onder controle en is er vrede maar de tijd van voor de globale epidemie komt niet weer terug. De agenda van God is een andere dan die wij hier op aarde menen te zien.

Hij is er in de komende storm voor iedereen die hem aanroept.

Het oprichten van een banier is een daad of gebruik om aan te tonen dat we ons moeten verzamelen in dit geval in Sion, de burcht die de Heere Jezus is, een vesting om je in terug te trekken. Jesaja profeteert over de Heere Jezus als de banier voor de volkeren *Jesaja 11:10*. De rustplaats waarin we nu al plaats kunnen nemen. De veilige vesting.

Want er staat geschreven dat we geen angst moeten hebben maar alleen geloof. Hij is er direct voor wie Hem aanroept. Psalm 91: 14-15, Markus 5:36. In Markus wordt het belang van geloof beschreven ook al lijkt alles hopeloos. *Uw geloof heeft u behouden*.

Matheus 14:24 en verder. De Heere Jezus loopt over een ruwe zee naar het schip, met de discipelen aan boord, wat in nood is door de harde wind. Hij is aan boord gestapt en meteen ging de wind liggen. Hij waarschuwt hier voor klein geloof in de storm.

Deze drie voorbeelden zijn ondermeer geschreven om ons duidelijk te maken dat Hij er altijd is in welke storm of omstandigheid. Het is een kwestie van geloof dat Hij ook bij u zal zijn in ruw weer. Ook al lijkt het onmogelijk, de omstandigheden zijn hierbij niet belangrijk. Uw geloof wel. *Markus 5:36 Wees niet bevreesd, geloof alleen*. Deze mensen geloofden in de Heere Jezus, wie Hij was en wat er mogelijk was. Zelfs het hoofd van de synagoge geloofde dat hij zijn dochter kon genezen.

De Banier heeft ook een geestelijke betekenis en staat voor de Heilige Geest die in de geestelijke strijd tot de overwinning zal leiden. Het oprichten van de banier is het teken dat we

strijdvaardig mogen zijn in de geestelijke strijd die tegen iedere gelovige wordt gevoerd. En alleen in de naam van de Heere Jezus is te overwinnen.

Heilige vader ik kom voor u in de naam van de Heere Jezus Christus.

En vraag u om uw Heilige Geest uit te storten over iedereen

Die u aanroept en uw bescherming zoekt zoals is beloofd in Psalm 91, Joel en andere

Schriftplaatsen dank u dat u uw wegen bekent maakt aan iedereen die U wil horen

En dat ons nooit zal verlaten zoals u heeft beloofd en dat als wij geloven, uw goedheid mogen ervaren in tijden dat we zelf geen uitweg meer zien maar waar u altijd boven staat en een uitweg weet. Vader ik vraag u ook om uw Heilige Geest uit te laten gaan naar de mensen die in geestelijke gebondenheid leven zodat ze bevrijd mogen worden en hun weg naar u kunnen vinden. Want alleen uw Geest kan immers iemands hart beroeren als het afgesloten is voor U of anderen.

Wij danken u voor uw Woord en uw liefde voor ons ook al zijn we afgedwaald van u en bent u genadig voor iedereen die terugkeert.

Amen

www.onzegezegendehoop.nl